

Fuchsia i Inkariget

”Fuchsia” - juni 2005

*Et lille uddrag af en artikel i fuchsiabladet fra 1995
skrevet af daværende bestyrelsesmedlem Frits Oxholm Jessen*

Fuchsia og dens historie.

Fuchsia er en plante, der, i den gamle verden og særlig i England, har været tilgængelig for kongehuset. Men der hersker nogen tvivl om, at fuchsia med dens stærke farver på noget tidspunkt i historien har været det, man kalder en kongelig blomst.

Fuchsiaen har helt sin egen og meget lange historie hundreder af år før den fra Sydamerika blev bragt til Europa. Man mener, at et antal fuchsiaarter var kendt af de to store civilisationer Aztec i Mexico og Inka i Peru. Fra optegnelser af Aztecs historie bekræftes eksistensen af fuchsia. Den trivedes i vanskeligt tilgængelige områder i bjergene, hvor der dengang kun boede et ubetydeligt antal indianiske stammer.

Vi mangler mange detaljer om Inkarigets historie, især på grund af de spanske erobreres ødelæggelser. Men vi ved, at inkaerne byggede deres byer højt oppe i Andesbjergene. Den smukke vildart *F. sanctea-rosea* blev opdaget her i 1898, hvor den voksede i ruinerne af den berømte by Machu Picchu, og den kan meget vel have været en efterkommer af en plante, som engang har prydet et af inkahuse-
ne.

Inkaerne har ikke været det første civiliserede folk, der har beboet dele af Sydamerika.

Der har rimeligvis været en tidligere civilisation, som hed Chimu. Et meget kunstnerisk folk, som blev tilstrækkeligt interesseret i fuchsia, til at de lavede billeder af fuchsia med usædvanlig nøjagtighed på mure og klippefacader. De må have været dygtige kunstnere fra et civiliseret samfund, og de må have haft godt værktøj for at kunne frembringe sådanne figurer i den hårde klippe.

Inkaerne beskæftigede sig ikke så meget med landbrug men snarere med havebrug, og derfra stammer en del af vore køkkenurterne, f.eks. kartofler, tomater, bønner, og majs. Det var Inkaernes sidste hersker Atahualpa, som havde en samling af alle disse køkkenurter og frugter forarbejdet i rent guld, og som spanierne tog med sig hjem.

Efter spaniernes erobring flygtede alle, der kunne, fra det spanske tyranni, og en del af dem har under flugten levet af fuchsias bær, og op til i dag er der mange indianske stammer, der finder fuchsias bærret velsmagende. De bliver samlet fra de vilde planter på samme måde som vores hjemlige brombær.

Frugten af sorten *F. fulgens* med de grønne bær, *F. corymbiflora* og *F. boliviana* med deres store saftige blåviolette frugter har en overordentlig behagelig aroma foruden et stort vitaminindhold. Bærret af *F. corymbiflora* er beskrevet som en velsmagende, god moden figen

Foruden disse sorter, der er fundet i Sydamerika, er der fundet andre sorter mange tusind kilometer derfra, nemlig i New Zealand.

Bearbejdelse og sammendrag v/Else Højbjerg